



LIONS POSTEN

INFORMATION FRA
LIONSKLUBBERNE I RINGSTED

Oktober 2010

Nr. 45



Og så skete det igen!

Atter en naturkatastrofe. Denne gang kom den snigende. Ikke voldsomt og uventet som tsunamien i december 2004, hvor katastrofen ramte et kæmpeområde helt uventet, eller som jordskælvet i Haiti i januar i år, hvor titusindvis af mennesker på minutter omkom, og endnu flere blev hjemløse.

Denne gang bredte vandmasserne langs Indus sig fra nord til syd i Pakistan, og vandstanden steg langsomt. Det betød, at befolkningen måtte forlade deres hjem, der efterhånden var dækket af flere meter vand, og de marker, der var deres eksistensgrundlag, blev ødelagt. Man kunne følge det hele tæt på, da nyhedsformidlingen i vore dage er hurtig.

Vi ved også, at det var svært at få hjælp frem til de nødlidende, og heldigvis trådte det internationale samfund lidt efter lidt til. Det gjorde LIONS også. Lions i Danmark har en *Katastrofe- og Hjælpesfond*, der straks kan yde nødhjælp i den slags situationer – og det skete også her med kort varsel. Der blev bevilget en million kroner til Pakistan.

Når Lions yder katastrofehjælp, er det sædvanligvis gennem Lions-organisationen i det pågældende land, men den første halve million blev overdraget til *Læger uden Grænser*, som Lions tidligere har samarbejdet med i katastrofesituationer. Gennem Lions i Pakistan blev det undersøgt, hvad der var mest behov for, og meldingen derfra var, at der var stort behov for telte. Derfor er den sidste halve million via Lions i Pakistan anvendt til telte.



Lions Posten udgives af Lionsklubberne i Ringsted.

Lions Club Ringsted: Præsident Claus Jeppesen.

e-mail: ringsted@lions.dk

hjemmeside: <http://ringsted.lions.dk>

Lions Club Knud Lavard: Præsident John Jagd.

e-mail: knud-lavard@lions.dk

hjemmeside: <http://knud-lavard.lions.dk>

Redaktion: Villads Villadsen (ansvarshavende),

Kildemosevej 26, 4100 Ringsted,

Leif Marstrand, Kaj Korsholm, og Vagn N. Simonsen

Layout: Poul Otto Nielsen.

Redaktionen er afsluttet den 1. oktober 2010

Forsidebillede: På tur med det gode skib Fulton

LIONS AKTIVITETER

Lions Julelotteri 2010

Byens virksomheder har i den forløbne tid taget pænt imod Lionsrepræsentanter, der har bedt om gevinster til dette års julelotteri.

Disse gevinster udtrækkes kun i lokalområdet.

Herudover er der som hovedgevinster rejsegavekort.

Salget af det traditionelle skrabelotteri starter i begyndelsen af november og varer frem til jul.

Tag godt imod Lionsmedlemmerne, når de på torve, gader og stræder sælger lodderne, eller køb dem hos byens handlende.

Julekoncert med Jesper Lundgaard

Lions Club Ringsted Knud Lavard indbyder til julekoncert

torsdag den 2. december 2010 kl. 19.30 i Sct. Bendts Kirke.

Billetprisen er 175,- kr. Billetterne sælges på www.sj-billetten.dk

og i Ringsted Turistinformation i Borgerservice

Nørregade 100, 4100 Ringsted

Forårsfest

Traditionen tro inviterer Lions Club Ringsted Knud Lavard byens ældre medborgere til en forårsfest med underholdning, kaffebord og bankospil.

Denne gang er det søndag den 17. april 2011.

Der udsendes indbydelse, og der tilbydes transport for gangbesværede.

Lions Byfest 2011

Lionsklubberne i Ringsted planlægger igen i 2011 en Byfest i bymidten med underholdning, tivoli, musik, sang, dans og god mad.

Byfestdagene er fra torsdag den 2. til søndag den 5. juni 2011.

I forbindelse med Byfesten vil der som de foregående år være et

Byfestlotteri

med mange attraktive gevinster. Lotteriet er traditionelt med lodsedler.

Tag også her godt imod sælgerne.

Med Lions til Minnesota

Hvert år vælger de to Lionsklubber i Ringsted hver en ung til at rejse ud på en camp, som kan være alle mulige steder i verden.

I år blev jeg så den heldige, der fra Lions Club Ringsted Knud Lavard fik lov til at komme til staten Minnesota i USA. På hele turen oplevede jeg selvfølgelig en masse, som jeg aldrig havde oplevet før. Oplevelserne startede allerede med den lange flyvetur til USA, da jeg aldrig havde været ude at flyve før. Det var anderledes, end hvad jeg havde regnet med, men det var også utrolig hyggeligt med alle de mennesker, der gerne ville snakke med en. Der var også en anden pige fra Danmark, der blev sendt til den samme camp, og som jeg heldigvis kunne følges med. I lufthavnen stod vores værtsfamilier og tog imod os. Jeg sagde så farvel til den anden danske pige og derfor også mit nationalsprog, for herefter skulle det stå på fuldt engelsk i seks uger frem, som var tiden, jeg var i Minnesota.

Mange af de gange, man sender unge ud på ungdomsudveksling i så lang tid, som jeg var, kommer de unge til at bo hos flere værtsfamilier på turen. Men jeg var så heldig, at der var et ægtepar, der tog mig og en finsk pige ind for alle seks uger. De viste mig og pigen fra Finland en masse rundt omkring i Minnesota, som er en stat med masser af landbrug. Og mange af de mennesker, der bor dér, stammer især fra Skandinavien, fordi deres klima minder meget om det, vi har her i Skandinavien. Man kunne endda finde en by, hvor folk næsten alle stammer fra Danmark. Min "værtssfar" havde en far, der stammede fra Norge, og en mor, der var flygtet fra Tyskland under 2. verdenskrig.

Min "værtssmor" var dog opvokset i nabostaten til Minnesota, som hedder South Dakota. Der havde hun en familiekomsammen efter mine to første uger i USA, hvortil hun tog mig og den finske pige med. Det var en lille kort tur på blot 10 timer i bil! Og når man kom over statsgrænsen, kunne man allerede se forandringer i landskabet. Nu kom det hele til at se meget mere westernagtigt ud. I South Dakota var vi mange andre steder end til en familiekomsammen. I en hel uge kørte vi nonstop imellem turistattraktionerne. Vi så Mt. Rushmore, Crazy Horse, byen Deadwood og meget andet.

Da vi kom tilbage efter en fantastisk tur til South Dakota, havde vi bare brug for at hvile ud. Men efter et par dage var det videre til campen, hvor vi i alt var 20 unge repræsentanter fra rundt om i verden. Vi rykkede rundt omkring i Minnesota i en uge. Fra kollegieværelser på universitet og hjem til værtsfamilier, der bare tog os ind for en nat. Om dagen var vi i gang

med ting hele tiden og præsenterede os for Lions mennesker rundt om i Minnesota, og hele natten igennem hyggede vi os. Det eneste tidspunkt, der var nogen, der sov, var i bussen. Da campen var forbi, og vi alle skulle sige farvel, var der ikke et eneste øje tørt.

Efter campen havde jeg lidt tid endnu med min værtsfamilie og min nu gode veninde fra Finland, men så skulle der jo til sidst tages afsked. At se min værtsfamilie stå der og ikke vide, hvornår man ser hinanden igen, men alligevel bare gå videre igennem sikkerhedstjekket. Det var ikke så let.

Det har været en uforglemmelig sommer, og jeg har mødt en masse dejlige og venlige mennesker. Jeg ved, at jeg vender tilbage til min amerikanske familie igen en dag i fremtiden. Og måske tager jeg endda et smut til Finland eller Belgien.

Mange tusinde tak til Lions Club Ringsted Knud Lavard for denne tur.

Nina Juhl Hansen, Ringsted.



Crazy Horse fra South Dakota

LIONS PRIS 2010

Prisen gik i år til foreningen Familier med kræftramte børn og Hjerneskadeforeningen.

Prisen som i år, var på 530.000,- kr., blev fordelt imellem de to foreninger, hvor Familier med kræftramte børn fik 300.000,- kr., og Hjerneskadeforeningen fik 230.000,- kr.

Det var Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, som overrakte de store beløb på Amalienborg Slot.

Foreningen Familier med kræftramte børn har i mange år drevet et rekreativt center i Ans ved Tange Sø. Stedet ligger i naturskønne omgivelser, og med to separate bygninger kan man huse op til tre familier samtidig. Denne kapacitet er imidlertid en flaskehals, der nu skal rettes op på ved at bygge hytter på grunden, udtaler foreningen. Hytten vil, når den er færdig, med sine 80m² kunne huse en ekstra familie. Hytten opføres på en allerede erhvervet grund. Driften af hytten varetages af foreningen Familier med kræftramte børn. Projektet har i nogle år været på ønskelisten, men den fulde finansiering har manglet. Med donationen af Lions Prisen på 300.000,- kr. kan projektet gennemføres.

Hjerneskadeforeningen skal bruge donationen til et års sejlads. Projektet kaldes "Brainstorm" og foregår med 3 forskellige skibe, som vil udgå fra Øer Ferieby ved Ebeltoft. Donationen vil komme mange med pludseligt opstået hjerneskade til gode.

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er protektor for Hjerneskadeforeningen.



Fra overrækkelsen af Lions Pris 2010 til Hjerneskadeforeningens projekt "Brainstorm" på Amalienborg d. 15. juni 2010

Fra venstre:
Skipper Kenneth Sloth
Direktør Svend-Erik Andreasen –
HKH Prinsgemalen
Formand Niels-Anton Svendsen
og bagved P. Jens Chr. Johansen
Lions Club København Østerbro

Fulton

Igen i år har Lionsklubberne i samarbejde med SSP i Ringsted Kommune arrangeret en tur med det gode skib Fulton den sidste weekend i august. I år var det 7. A på Asgårdsskolen, der var med på turen. For at komme i betragtning skal eleverne sammen med deres forældre deltage aktivt i de møder, som SSP holder på skolerne. Jo flere af elevernes forældre der møder op, jo flere lodder får klassen i den lodtrækning, som foregår i juni måned på Rådhuset, og som foretages af borgmesteren.

Dette års tur blev på grund af vejret ændret op til flere gange, men på trods af regn og storm blev turen gennemført, og der er ingen tvivl om, at 7. A har fået en oplevelse, de kan tale om lang tid fremover. Om ikke andet har de lært, at det er nødvendigt at arbejde sammen, og at der skal være disciplin, når de mange arbejdsopgaver skal udføres under trange forhold, også selvom det regner og stormer.

SSP står for Skole, Social og Politi. Formålet med SSP-samarbejdet i Ringsted Kommune er at formalisere samarbejdet mellem Socialforvaltningen, Skolerne og Politiet. Samarbejdet har til formål at skabe og støtte initiativer, der hjælper børn og unge. SSP-samarbejdet skal være med til at sikre, at børn og unge får en god opvækst i Ringsted Kommune. SSP-samarbejdet skal skabe, anvende og vedligeholde et samordnet forebyggelsesystem mod kriminel adfærd og misbrug af rusgifte. SSP-samarbejdet skal være forebyggelsesystemet, der opfanger faresignaler og videregiver dem. Endvidere skal det sikres, at der gøres en speciel indsats, der kan forhindre individer og grupper med en uhensigtsmæssig kriminel adfærd i at udvikle sig.

I samarbejde mellem disse tre områder vægtes samarbejdet med forældrene meget højt. Et samarbejde som Lionsklubberne i Ringsted har støttet økonomisk gennem flere år med en tur med det gode skib Fulton.



~~Lions Posten
Susåvej 47
4100 Ringsted~~

B

Hvad går pengene til

I Ringsted er Lionsklubbernes væsentligste indtægtskilde den årlige Byfest og det store Julelotteri.

Pengene skal imidlertid hurtigt ud igen og gøre gavn på steder, hvor der er behov for en økonomisk håndsrækning.

De største beløb anvendes lokalt, idet det er her, indtægterne stammer fra og resten fordeles nogenlunde ligeligt til nationale og internationale formål.

De fleste udbetalinger til lokale formål sker ud fra ansøgninger, medens en del udbetalinger til nationale og internationale formål skyldes aftaler, der indgås på for eksempel Lions distrikts- og årsmøder.

Der vil naturligvis også forekomme ad hoc udbetalinger til blandt andre ofre for jordskælv og oversvømmelser.

Igennem de sidste seks år har de to klubber doneret ca. 2 millioner kroner til ovennævnte formål, fordelt med 1.025.000,- kr. til lokale formål, 441.000,- kr. til nationale og 536.000,- kr. til internationale formål.

En anden mulighed for at yde hjælp og støtte findes i Lions "Minikatalog", der er en oversigt over en lang række større eller mindre projekter, som klubberne kan vælge at yde tilskud til. Det drejer sig om emner fra stort set hele verden, anbefalet af lokale Lionsklubber, stedlige humanitære organisationer eller andre danske Lionsklubber

Beløbene, der ansøges om, kan være fra 500 kr. til 6.000 kr., og som et eksempel kan nævnes skolemateriel og tøj til børn i Bolivia, hjælp til arbejde med blinde børn i Burkino Faso, skole for handicappede i Adis Abbeba, børnehjem i Litauen og et hospital i Rumænien.

I samarbejde med Lions i Sct. Petersborg støttes et børnehjem med inventar, lægeudstyr og medicin.

Også i Cape Town ydes der hjælp til Sydafrikas store problem med den stadig voksende tilstrømning af flygtninge fra nabolandene.