



LIONS POSTEN

INFORMATION FRA
LIONSKLUBBERNE I RINGSTED

September 2009

Nr. 43



Lions Club Ringsted runder de 50 år

For snart 100 år siden blev den første Lions Club grundlagt i USA, og for godt 50 år siden startede den første i Danmark. Som den 11. klub i landet, kan Lions Club Ringsted nu fejre sit 50 års jubilæum.

Klubben blev startet af driftige ringstedere, der kunne se behovet for en humanitær organisation, drevet udelukkende af private hænder. En af de driftige mænd fra dengang er stadig et aktivt medlem af klubben.

Personer, der bliver Lions, er folk med et vist personligt overskud i hverdagen, og som har øje for, at der kan være personer, situationer eller organisationer, der har behov for en hjælpende hånd.

Klublivet i Lions bærer præg af, at det er kammerater med den samme medmenneskelige holdning, hvor samværet ved møder og aktiviteter er grundlaget.

Aktiviteter for at skaffe penge til donationer har i årenes løb været mange og nogle temmelig fantasifulde. De mest kendte er byfest, julelotteri og firmabowling-turnering.

Succesen er udelukkende betinget af den utrolig velvillige indstilling og opbakning, som vises fra borgerne, myndighederne og sponsorerne. Der er normalt en kolossal opbakning fra ringstedborgere til byfesten, specielt i godt vejr. Julelotteriet, hvor det er muligt at sælge næsten 2 lodder per indbygger i Ringsted kommune, er unikt.

Det overskud, disse aktiviteter giver, bliver uddelt efter devisen: Når det primært er ringstedborgere, der støtter aktiviteterne, bliver majoriteten af donationerne også givet lokalt. Nationalt støttes også, tit i samarbejde med andre Lionsklubber. Internationalt gives der også støtte ved katastrofer, såvel natur- som menneskeskabte, samt almindelig humanitær bistand.

Det var den form for klub med et humanitært formål, som stifteren Melvin Jones havde i tankerne, og som Lionsklubber over hele verden nu efterlever.

Her ved Lions Club Ringsteds 50 års jubilæum skal der lyde en rigtig stor tak til alle, det være sig borgere, myndigheder og sponsorer, der har gjort det muligt for os at leve op til Lions motto

”We serve”

*Svend Arvad Jensen
Præsident, Lions Club Ringsted*



Lions Posten udgives af Lionsklubberne i Ringsted.

Lions Club Ringsted: Præsident Svend Arvad Jensen.

Lions Club Knud Lavard: Præsident Palle Vasehus Madsen.

Redaktion: Villads Villadsen (ansvarshavende),

Kildemosevej 26, 4100 Ringsted,

Leif Marstrand, Kaj Korsholm, og Vagn N. Simonsen

Layout: Poul Otto Nielsen.

Redaktionen afsluttet den 1. september 2009

Forsidebillede: YE-ungdomslejre 2009, Distrikt 106A



INDBYDELSE



**I anledning af Lions Club Ringsted's
50 års jubilæum
afholdes en jubilæumsreception
i Sognegården, Klostervej 2A
4100 Ringsted**

lørdag den 10. oktober 2009 kl. 10.00

Klubben vil i anledning af jubilæet overrække donationer til institutioner, der har ydet en særlig indsats – især i lokalområdet.

Ringstedkoret vil indledningsvis underholde.

Klubben vil være vært ved et mindre traktement.

Med venlig hilsen
LIONS CLUB RINGSTED



Stiftelsen af Lions Club Ringsted

Lions Club Ringsted er i den glædelige situation, at der blandt medlemmerne stadig er én, Mogens Kruhøffer, der har været med lige fra stiftelsen af klubben for mere end 50 år siden. Forud for selve chartringen – det at være en del af Lions International – sikrer man sig, at der er grundlag for en klub i et område, og at der er en skare af lokale, der går ind for Lionsideen.

Mogens Kruhøffer beretter:

Den 20. maj 1959, altså for 50 år siden, blev Lions Club Ringsted stiftet.

Jeg var dengang bestyrer i Bondestandens Sparekasses filial i Ringsted, hvor jeg blev ansat i 1958, og til daglig var vi to medarbejdere, hvorfor jeg nok ikke var særlig kendt i byen.

Så en dag – jeg husker desværre ikke helt datoen – men jeg mener, det var sidst i februar, kommer landsretssagfører, folke-tingsmedlem Poul Thisted Knudsen ind i filialen og siger, Hr.Kruhøffer, kunne De tænke Dem at være med til at prøve at starte en Lionsklub i Ringsted op, jeg har talt med et par andre fra byen. Endvidere kommer der et par medlemmer fra Lions Club Hellerup herud og fortæller os lidt om, hvad det hele går ud på.

Jeg var meget stolt den dag. Tænk at en af byens førende personligheder kommer ind og spørger lille mig, der næsten lige var kommet til byen, om jeg ville være med i forsøget på at starte en klub op i Ringsted. Hvilken dag!

Interessen viste sig hurtigt at være stor, og flere og flere ønskede at blive informeret om projektet. Efter afholdelse af et par orienteringsmøder med repræsentanter fra Hellerup – klubbens vicepræsident Joachim Jensen og direktør Remy Jensen, Hellerup Flødeis – blev der indkaldt til møde den 20. maj 1959, og så blev Lions Club Ringsted stiftet.

På mødet blev den første bestyrelse nedsat med følgende:

<i>Præsident:</i>	<i>Poul Thisted Knudsen</i>
<i>1. Vicepræsident:</i>	<i>Handelsskoleforstander Peder Ørom</i>
<i>2. Vicepræsident:</i>	<i>Pastor Ejner Fledelius</i>
<i>Sekretær:</i>	<i>Redaktionssekretær Poul Nisgaard</i>
<i>Kasserer:</i>	<i>Mogens Kruhøffer</i>
<i>Klubmester:</i>	<i>Arkitekt Eskild Riemer</i>
<i>Løvetæmmer:</i>	<i>Mejeribestyrer Kaj Nielsen</i>

Interessen havde været så stor, at vi allerede på dette tidspunkt opfyldte kravet om mindst 20 medlemmer for at blive chartret.



Distriktsguvernør Hedegaard, Mariager, overrækker chartret til præsidenten for Ringsted-klubben, folketingsmand Irs. P. Thisted Knudsen.

Klubbens første ordinære medlemsmøde blev afholdt på Hotel Casino den 9. september 1959. I indkaldelsen til mødet oplyste Thisted Knudsen, at der ville blive serveret tre snitter, øl og kaffe for 7 kr., heri naturligvis inkluderet drikkepenge. Det væsentligste punkt på mødet var afholdelsen af charterfesten, som var fastsat til den 10. oktober 1959. Kuvertprisen blev fastsat til 30 kr. alt incl. Jeg erindrer, at den nyvalgte kasserer spagfærdigt gjorde opmærksom på, at der selv uden uforudsete udgifter ville blive underskud. Den slags bagateller interesserede imidlertid ikke vores præsident. Derfor blev prisen fastholdt. Vi er stadig mange, der er glade for dette, da prisen fortsat er gældende for vore fødselsdags- og jubilæumsfester.

Lions Club Ringsted er den ældste klub i den sjællandske provins og har datterklubber i Saksøbing, Slagelse, Korsør, Suså og Ringsted.

*Mogens Kruhøffer
Chartermedlem
Lions Club Ringsted*

Pirateeventyr i Det Sydfynske Øhav

Distrikt 106 A's ungdomslejre 2009

Af Ole Nielsen, YCEC 106 A

Lions har som et af sine formål at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folkeslag. Lions bringer hvert år unge mennesker i alderen 17 – 21 år sammen på internationale ungdomslejre verden over for derved at skabe forståelse for de forskellige kulturer. Derudover er Lions værtsfamilier for unge, der besøger Danmark, og udsender unge til andre lande på ungdomsudveksling.

Lørdag d. 25/7 samledes 24 unge fra 16 lande (Youth Exchange Students, YES'er), 2 Camp Assistents (CA), lejrudvalget, værtsfamilier, Ringsted's borgmester Niels Ulrich Hermansen, DG og medlemmer af kabinettet i Bjerghytten i Kværkeby til den officielle åbning af distrikt 106 A's ungdomslejre, som blev afholdt af LC Ringsted og LC Ringsted Knud Lavard.

Efter åbningen var der fotografering af YES, CA og CL under flagstangen, der i dagens anledning var smykket med Lionsflaget i toppen, hvorfra tre liner var spændt ud til hver sin side med nationalflag. Se billede på forsiden.

Søndag morgen var der afgang til Korsør, hvor de to træskibe, Yukon og Elsa Margrethe, lå klar på kajen. Kl. 10.15 blev trosserne smidt, og vi var på vej til Strynø, i temmelig hårdt vejr. En del blev søsyge, men alle var ved godt mod, da vi anløb Strynø kl. 17.30. Der blev slået telte op og pakket ud, og så var der aftensmad.

På Strynø Smakkegårdscenter, hvor vi skulle tilbringe de næste tre dage, var der arrangeret forskellige aktiviteter såsom naturvejledning, kajakroning og smakke-sejlads. Disse små smækker var tidligere livsnerven overalt i de danske farvande til transport af alt muligt.

Onsdag var "fridag", så vi valgte at tage færgen til Rudkøbing. Byen var fuld af liv, der var nemlig Langelandsfestival, og nogle skulle selvfølgelig lige ned og kigge. Dejlig afveksling med en tur til byen.

Torsdag morgen vågnede vi op til de barske realiteter: Regnen stod ned i tove, og det tordnede. De våde telte skulle tages ned og pakkes sammen til sejlad kl. 10.00. Heldigvis klarede det op sidst på formiddagen, bølgerne var høje, og vi gik for motor til Marstal i stik modvind. David (kaptajnen) havde delt de unge op på to hold, der skulle være på de samme både gennem hele sejladsen. På hver båd blev de yderligere delt op i tre: Madlavningshold, dækhold og rengøringshold. De skiftede hver dag arbejdsområde, så alle fik prøvet det hele.

Efter en rundvisning på Marstal Skibsmuseum stak vi til søs igen fredag formiddag med kurs mod Valdemar Slot på Tåsinge. Når man sejler for sejl, bliver der lavet om på planerne mange gange, så vi landede fredag aften i Lundeborg – et utrolig dejligt sted. Aftenen sluttede med fodbold og badning fra bådene med stige ned i vandet.

Lørdag var farvandet mellem Lundeborg og Langeland fuldstændig blikstille, og solen skinnede fra en skyfri himmel – SKØNT! – og to marsvin hilste på ved skibssiden. Stille og rolig sejlad ned gennem Svendborgsund med utrolig flot udsigt til landskabet. Rikke (CA) blev udskiftet med Rune i Svendborg, og vi sejlede videre

til Skarø, en lille ø med ca. 40 indbyggere og nok verdens eneste trekantede fodboldbane! Sejlede til Ærø igen søndag, men denne gang til Ærøskøbing, smuk gammel by. Efter aftensmaden blev der spillet volleyball på en plæne tæt på skibene. YES'erne er utrolig sociale, hygger og snakker rigtig godt sammen.

Mandag eftermiddag sejlede skibene videre mod Avernakø, der blev nået sidst på eftermiddagen.

Derefter sejlads til Fåborg, hvor Emma fra Sverige blev afhentet af sine forældre, for skolestart hjemme i Sverige. De havde hjemmebagte kager med til alle. Videre sejlads mod Bjørnø for overnatning, før skibene skiltes, Elsa Margrethe for at sejle mod Middelfart, overnatning ved Hindsgavl, afmønstring i Middelfart fredag formiddag, og afhentning på Ringsted station ved middagstid fredag. Yukon for at sejle mod Lohals, på nordspidsen af Langeland, med afmønstring i Korsør fredag ved 12.30 tiden, og afhentning i 4 personbiler, med kurs mod Bjerghytten. Alle glædede sig til et bad, der ikke kostede penge, og der blev badet flittigt, selvom det varme vand hurtigt hørte op.

I Alsted Forsamlingshus var der dækket op til farvelfest med værtsfamilier og snak, samt god mad kokkereret af restaurationsudvalget fra LC Ringsted Knud Lavard; stor tak til dem for deres kæmpe indsats. Hygge og snak til kl. 23, hvor YES blev kørt til Bjerghytten, for snak resten af natten og lidt hvile.

Som afslutning vil jeg gerne citere YES'ernes mening om lejren, udtrykt af William fra USA ved afskedsmiddagen: It has been a once in a lifetime experience.



~~Lions Posten
Susåvej 47
4100 Ringsted~~

B

LIONS AKTIVITETER

Lions Club Ringsted's 50 års jubilæum

Lørdag den 10. oktober 2009 kl. 10.00 afholdes
jubilæumsreception i Sognegården.
Se indbydelsen på side 3 i Lions Posten.

Lions Julelotteri 2009

Byens virksomheder har i den forløbne tid taget pænt imod
Lionsmedlemmer, der har bedt om gevinster til dette års julelotteri.
Salget af det traditionelle skrabelotteri starter i
begyndelsen af november og varer frem til jul.
Tag godt imod Lionsmedlemmerne, når de på torve, gader og
stræder sælger lodderne, eller køb dem hos byens handlende.

Julekoncert med trompetisten Per Nielsen

Lions Club Ringsted Knud Lavard afholder årets julekoncert i
Sct. Bendts Kirke torsdag den 3. december 2009 kl. 19.30.
Billetter til kr. 160 sælges fra Ringsted Turistinformation,
Nørregade 100, Ringsted og fra www.sj-billet.dk

Bowling 2010

Mange Ringstedfirmaer dyster hvert år i marts om Lions Bowling Cup.
Det er ikke kun en dyst om at vinde, men arrangementet er lige så meget
en dag, hvor man kan have et fint kollegialt samvær omkring en god
aktivitet. Nærmere oplysninger m.v. meddeles senere.